

Pasen – Leven!

Vandaag vieren we de opstanding van Jezus!

Het is *het* centrale feest in het Christendom. Katholieken, Orthodoxen, Protestanten, Evangelischen – alle Christenen vieren dit feest. (*de orthodoxen weliswaar op een andere dag*).

En de goede vraag is natuurlijk – *Waarom is dit het centrale feest?*

En ik ben ervan overtuigd dat de meesten van jullie daar wel een antwoord op hebben. Toch wil ik er vandaag bij stilstaan.

En wat betekent dit voor ons?

Of, wat zou dit voor jou kunnen betekenen?

Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag – we hebben toen herdacht dat Jezus gekruisigd werd. We hebben stilgestaan bij de dood van Jezus. *Ik vind dat altijd een moeilijke dag, maar ook een mooie dag – het lijden van Jezus, de eenzaamheid.*

Jezus werd gekruisigd na een oneerlijk proces. Het was een soort samenwerking tussen de Joden en de Romeinse machthebbers. Het was een samenwerking tussen Joden en Heidenen – zij vertegenwoordigen daarmee *de gehele mensheid*.

Dat is het belangwekkende – *wij, de mensheid* – hebben Jezus gekruisigd. *Natuurlijk, jij en ik waren daar niet bij, het is 2000 jaar geleden gebeurd.* Maar als we er wel waren geweest, waren we deel geweest van de massa die dit heeft laten gebeuren... *Een afschuwelijke gedachte...*

Ook de leerlingen van Jezus lieten Hem in de steek.

We zijn niet beter dan bijvoorbeeld Petrus, die Jezus drie maal verloochende...

Maar aan het kruis gebeurt er iets ongelooflijks. Terwijl Jezus stervende is, spreekt Hij de volgende, LEVEN-gevende woorden:

Lucas 23

³⁴Jezus zei: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'

Hij vergeeft de Joodse leiders die Hem uitgeleverd hadden. Hij vergeeft de Romeinse soldaten die Hem aan het kruis genageld hebben. Hij vergeeft de menigte die Hem geroepen had: *'kruisig Hem'*. Hij vergeeft de mensen die Hem bespotten en uitdaagden. Hij vergeeft de mensen die Hem alleen gelaten hadden.

Lucas 23

³⁴Jezus zei: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'

Aan het kruis vergaf Hij 'de mensheid'. Aan het kruis vergaf Hij ook jou en mij.

Vergeving brengt leven.

Vergeving zegt: wat jij gedaan hebt is onrechtvaardig,
maar ik reken het jou niet aan.

Ik ontsla je van het oordeel – je bent vrij.

Soms denken mensen dat vergeving voorbij gaat aan het onrecht dat is aangedaan. Een soort van bagatelliseren van het kwaad, van wat niet goed is.
Alsof het er niet toe doet.

Het is duidelijk dat dit voor Jezus niet geldt. Gedurende zijn leven heeft hij onrecht voortdurend aan de kaak gesteld. Voortdurend kwam hij op voor de zwakke, de verdrukke, de arme, de verstotene. Voortdurend confronteerde hij de 'zittende macht' met hun gedrag. Jezus bracht een krachtige boodschap van rechtvaardigheid.

Om herstel te brengen aan de mensheid kiest Jezus niet voor vergelding, maar Hij kiest voor vergeving.

Lucas 23

³⁴Jezus zei: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.'

Geweld is niet Gods oplossing voor problemen! Dat is geweldig goed nieuws! Dat is zoals wij vaak denken: *'als jij mij onrechtvaardig behandelt, geeft dat mij het recht om jou te straffen'*.

Dat is NIET de boodschap van Jezus. Jezus verkondigt een heel andere boodschap.

Matteus 5

³⁸Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Een oog voor een oog en een tand voor een tand." ³⁹Dit zeg Ik daarover: verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe.

...

Matteus 5

⁴³Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." ⁴⁴Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; ⁴⁵alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

En Hij verkondigde die boodschap niet alleen met woorden. Aan het kruis zie je Jezus die boodschap uitleven...
De boodschap van Jezus is geen boodschap van vergelding, maar van vergeving.

Johannes 3

17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

En dat Jezus de God van het leven is, dat vieren we vandaag.
Jezus stierf aan het kruis. Even leek het of alles voorbij was.
Even leek het of de dood het laatste woord had.
Aan het kruis was Jezus, de mensenzoon, volledig solidair met de mensheid, met ons lijden, met onze dood.
Hij vergaf onze zonden, maar hij onderging de consequenties van de zonde. Hij voelde onze wanhoop, onze eenzaamheid, onze pijn....tot in de dood.

Maar de dood heeft niet het laatste woord.
Jezus stond op uit de dood. Hij leeft!
En omdat Jezus leeft, kunnen wij leven.

De opstanding van Jezus heeft alles veranderd. Jezus is niet alleen een historische figuur die 2000 jaar geleden leefde. Hij is de ook de opgestane Heer die vandaag in ons midden is.

Wanhoop, eenzaamheid en pijn is niet onze eindbestemming. De dood is niet ons eindstation.

Johannes 3

16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Waarom is Pasen het centrale feest in het Christendom?

Het is het feest van het Leven.
Leven in het heden – in het NU. Leven in de toekomst.

Wat betekent dit voor ons?

Het is een uitnodiging om *te geloven* – om de uitgestoken hand van Jezus aan te pakken. Om onderweg te gaan, samen met Hem. Om in jouw leven, in jouw moeilijkheden toe te staan dat Jezus daar leven brengt – Zijn leven, Zijn hoop!

Het is veel meer een relationele stap, dan een intellectuele stap. Omdat Jezus leeft, hier vandaag aanwezig is, kun je vandaag zijn leven ervaren. Zijn liefde, zijn vreugde, zijn vertroosting, zijn hoop – het is beschikbaar.

Het vraagt van jou het simpele gebed: *'ja Heer, ik wil samen met U onderweg gaan'*

Ik wil eindigen met een hele grote uitdaging, voor ons allemaal. Het is de uitdaging die hoort bij het Paasfeest. Een uitdaging die hoort bij het volgen van Jezus – een uitdaging die hoort bij het Christendom.

De passage die we lezen vind plaats kort na Jezus' sterven. Zijn leerlingen zijn nog *aan het ontdekken* dat Hij is opgestaan. De Heer had zich laten zien aan Maria uit Magdala. Petrus en Johannes hadden weliswaar een leeg graf gezien, maar ze hadden nog niet de opgestane Heer ontmoet.

Johannes 20

¹⁹Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' ²⁰Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie!'

Dit is een ongelooflijk lieve entree van Jezus.

Zijn leerlingen waren bang. Ze werden waarschijnlijk ook gekweld door schuldgevoelens. Ze hadden allemaal de Heer in de steek gelaten. Jezus komt de kamer binnen en zegt: *Shalom – Vrede zij met jullie*. Geen verwijt, geen terechtwijzing... Vrede

Maar Jezus heeft wel een opdracht voor ze

Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' ²²Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Het is de opdracht van het kruis!!

Zie je het?

Aan het kruis zei Jezus: 'Vader, vergeef hun, ze weten niet wat ze doen'

Daar hebben we vandaag bij stilgestaan. Het zijn leven gevende woorden.

Om herstel te brengen aan de mensheid kiest Jezus niet voor vergelding, maar Hij kiest voor vergeving.

En nu zend Hij zijn leerlingen uit om het zelfde te doen:

Om herstel te brengen, *niet door vergelding*, maar door vergeving!!

Het is een opdracht die te zwaar en te moeilijk is voor hen (en ook voor ons).

Wie kan dat?

Wie kan zijn linkerwang toekeren als hij op zijn rechterwang geslagen is?

Wie kan zijn vijanden liefhebben?

Vergeven is een moeilijke opdracht.
Misschien is vergeven wel een onmogelijke opdracht...

Maar het is wel Gods manier om leven te brengen.
Het is de manier waarop Gods Koninkrijk vorm krijgt in deze wereld.

En dan blaast Jezus over hen: 'ontvang de Heilige Geest'.

Je hoeft dit niet op eigen kracht te doen.
De Heilige Geest is bij je – Hij zal je kracht geven.
Je bent niet alleen – Ik help je met je opdracht!!
Breng Leven in deze wereld!

Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.

AMEN